



BRANDGYMPA

Nyhetsbrev HT-24

Hej alla barn!

Kommer ni ihåg mig? Jag heter Alex och arbetar som brandman på brandstationen. För en tid sedan skickade jag ut ett brev och berättade om mina kompisar Brandvarnaren Nadim, brandfilten Kim och Brandsläckaren Mika.

Vi finns alla här för att hjälpa er om en olycka skulle inträffa. (om ni inte har läst det brevet så finns det att läsa på www.brandkaren-attunda.se/brandgympa)

I det förra brevet fick ni uppdraget att genomföra Brandgympa, har det gått bra med Brandgympan? Om ni inte hunnit med Brandgympan så är det ingen fara, man kan göra den när man hinner. Det viktigaste är att man gör den så att man inte går miste om viktig information om brand och få chansen att röra på sig lite extra.

Nu tänkte jag passa på att påminna er om att det börjar bli lite mörkare ute, speciellt på morgonen och kvällen. Då är det viktigt att vi ser varandra utomhus så att vi inte råkar ut för en olycka. Det är väldigt stor skillnad på hur mycket vi syns när det är ljust ute och hur mycket vi syns när det är mörkt ute. Därför är det viktigt att vi alltid använder reflexer när vi är utomhus. Reflexer finns i olika storlekar och färger men det spelar egentligen ingen roll hur dom ser ut, det viktigaste är att vi använder reflexer.

När jag är ute på larm så använder jag alltid min larmställsjacka, då ser bilar och andra fordon mig bättre. På min larmställsjacka har jag massor av reflexer.

Jag har en sång om reflexer som jag tror att ni skulle gilla! Den finns att lyssna på här (www.brandkaren-attunda.se/brandgympa).

Så glöm inte, använd alltid reflexer när du är utomhus så att du syns.

Pst!

Säg gärna åt resten av familjen att sätta på sig reflexer också!

Var nu rädda om er så hörs vi snart igen!

Med vänliga hälsningar,

Brandmannen Alex

Kolla in reflexfilmen!

